

OM SKIDSPELEN:

Holmenkollenrennene och Lahtispelen var stora folkfester i Norge respektive Finland och Sverige ville skapa en motsvarighet till de berömda tävlingarna. Genom detta skapades Svenska Skidspelelen 1947. Det var då olika framstående arrangörsorter som alternerade, men från och med 1959 är det Falun som är arrangör. Falun hade då arrangerat tävlingen två gånger tidigare, 1952 – då det var generalrepetition för VM 1954, och 1956.

1957 beslutade Dalarnas Skidsports administrativa styrelse (fr.o.m. 1958 Dalarnas Skidförbund) att föreslå för Svenska Skidförbundet att Svenska Skidspelelen borde vara permanent på en ort. Svenska Skidförbundet såg positivt på idén och tillsatte en utredningskommitté. De gick ut till tänkbara arrangörer och begärde in vissa uppgifter. De ville bl.a. veta deras intresse för Skidspelelen, vilka anläggningar man hade, kommunikationer m.m. Vid SM i Kalix 1958 hade kommittén sitt sista sammanträde och beslutade att föreslå Falun som Skidspelelsort, fr.o.m. 1959 och fyra år framåt. Det blev en försöksperiod där man skulle ha tid på sig att hitta de rätta formerna för Skidspelelen och utreda frågan om ett Riksskidstadion.

Första året skidan lanserades som skidspelelspin var 1961, femte året skidspelelen genomfördes i Falun. Redan vid för-VM 1953 togs skidan fram och användes sedan som det officiella varumärket under VM 1954, dels som FIS-spin och dels som försäljningspin. Tanken var att dels framföra skidåkning och att Falu kommun-vapen fanns präglad på sidan samt förkortningen av Skidspelelen SS. SS var inte så populärt i början då det fanns en påminnelse om 2:a världskriget. Men efterhand som skidspelelen förankrades till Falun försvann den jämförelsen. Falun blev skidspelelsstaden.

Inför Skid-VM 1993 utlystes en tävling för att få fram en maskot för tävlingarna. Tävlingen marknadsfördes under säsongen 1990–91. Vinnaren blev Berguven Bubo. Bubo bubo är det latinska namnet för berguven och berguven är Dalarnas landskapdjur. Vad kan då vara mer naturligt än att just berguven blev VM 93:s maskot.

Historik

– Antalet deltagande nationer har varierat mycket under åren. 1947 ställde 4 nationer (Sverige, Norge, Finland och Schweiz) upp i Svenska Skidspelelen och toppen har nåtts åren 1987 och 2005 med 21 deltagande nationer. Lägst antal var det år 1953 och 1957, då endast 3 nationer ställde upp.

- 1966 tilldelades Umeå-Örnsköldsvik Skidspelen, trots att Falun nu satsade på dessa tävlingar. Men just detta år berodde det på att Skidspelen var tvungna att gå efter VM och det blev för sent på säsongen för att man skulle kunna säkra snön i Falun. De datum vi pratar om är 11-13 mars!
- Redan efter tre år, 1949, så tyckte förbundsstyrelsen att tävlingarna hade blivit av det format man förväntade sig och fått god förankring i Sverige. De kunde gott och väl mäta sig med tävlingarna i Holmenkollen och Lahtis.
- Ända fram till 1991 fanns backhoppning och nordisk kombination med på programmet under Svenska Skidspelen.
- 1950 fanns även alpina tävlingar med. Dessa gick i Åre och några dagar efter längd- och backhoppningstävlingarna.
- 1952 fick Falun arrangera Skidspelen för första gången. Då ingick även Vasaloppet i tävlingarna och invigningen på Stora Torget lockade 6 000 personer.
- Skidspelen 1955 gick i Stockholm, men hade stora problem med snöbrist. Till backhoppningen kördes det snö från Östersund och Dalarna ner till Hammarbybacken med tåg, där sedan lediga brandmän bar upp snön i krogar till överbacken för en ersättning av 10 kr/dag.
- 1959 kördes det stafett för första gången i Skidspelens historia. 3 x 10 km var det som gällde, vilket betyder att det bara vara herrarna som fick åka stafett.
- Svenska Skidspelen 1963 var första gången TV fanns på plats.
- Under alla år har det varit snön som varit det stora orosmomentet, men allt som oftast har det fixat sig om inte förr så i sista sekund.
- 1971 fick Skidspelen stor konkurrens om publiken från SM-finalen i bandy, dit Falu BS lyckats ta sig för första gången.
- 1975 försökte arrangörerna marknadsföra Svenska Skidspelen som Faluspelen och bytte ut den ärorika symbolen i form av en skida. Om detta blev det mycket rabalder, både i Sverige och i övriga världen. Man tyckte att Svenska Skidspelen började få namn om sig i likhet med Holmenkollen och Lahtis och därmed var det oerhört dumt att försöka förstöra det.
- Världscupen för längdåkarna startade 1979 och där ingick Svenska Skidspelen från första början.
- 1984 fanns även skidskytte med på programmet för Svenska Skidspelen, Dessa tävlingar genomfördes i början av januari och resterande tävlingar i

slutet av februari. Dessa tävlingar gick ekonomiskt och publikt väldigt bra, 30 000 pers på längdtävlingarna.

- I samband med tävlingarna 1984 var det också en snöskulpturtävling.
- Många skididrotter har varit med under Skidspelens historia, 1987 fanns även skidorientering med. Tävlingarna arrangerades i Svärdsjö.
- 1988 genomfördes Barnens Skidspel för första gången.